

Op heel die lange weg tot hertoe droeg hij
jullie, zoals een vader zijn kind draagt.

Deuteronomium 1:31

Wie naar hem opzien stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

Psalm 34:6

Kneed mij Here God, ook als het soms wel
eens pijn doet...

Elly & Rikkert

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een
licht op mijn pad.

Psalm 119:105

Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de
stam van Juda, de telg van David, heeft de
overwinning behaald.

Openbaring 5: 5

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan
niets. Hij laat mij rusten in groene weiden.

Psalm 23:1,2

Zo zal door de kerk de wijsheid van God
in al haar schakeringen bekend worden aan
alle vorsten en heersers in de hemelsferen.

Efeziërs 3:10

Hij zette mij neer op een rots, een vast grond
voor mijn voeten.

Psalm 4:3

Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind

Psalm 131: 2

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren.

Johannes 10:16

Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op de berg ligt kan niet verborgen blijven..

Matteüs 5: 14

U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.

Psalm 63:5

Jullie vijanden zullen het erkennen: de rots waarop zij steunen is niets vergeleken met jullie rots.

Deuteronomium 32:31

Schrijf alles wat je ziet in een boek...

Openbaringen 11

Want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
Heb uw naaste lief als uzelf.

Galaten 5:14

Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.

1 Korintiërs 2: 9